



Dubbeltalent Peter Vigh bouwt muzikale bruggen

CD-Saxo Folk Berlage Saxofon Quartet Première És keressük az igazságot • En wij zoeken naar de waarheid op Grachtenfestival

Het 19e Grachtenfestival van 12 tot en met 21 augustus in Amsterdam is met ruim 220 concerten op 80 locaties het grootste klassieke muziekfestival van Nederland en het podium voor jonge, uitzonderlijk getalenteerde musici van over de hele wereld. De veelzijdige Hongaars-Nederlandse Peter Vigh kreeg opdracht voor een compositie bij het Grachtenfestivalthema van dit jaar 'Overbruggen'. Tijdens het openingsconcert op 12 augustus zal aan de Kloveniersburgwal 50 voor het Compagnietheater een voorproefje gegeven worden. De première van 'És keressük az igazságot', 'En wij zoeken naar de waarheid' vindt plaats op 14 augustus in de Waalse kerk.

Ontwikkeling

Peter Vigh schreef vanaf zijn vijfde studieën voor uteenlopende bezettingen en is nu een talentvol componist en begeradig saxofonist. Deze immigratiotijd begon op zijn negende saxofon te spelen, studeerde bij Jean Penning in Tilburg en Jean Denis Michat in Lyon. Op 14 juni 2013 sloot hij in Amsterdam zijn masterstudie saxofon bij Arno Bornkamp cum laude af. De jury noemde zijn programma met sterke eigen visie, solide spel en muzikale lijnen.

Compositie studeerde het dubbeltalent bij Willem Jethi, Fabio Niltner en Klaas

Arnold Marinissen, Michiel Weindert, Brandt Atema, Lucas Vis en het mede door hem opgerichte Berlage Saxophone Quartet. Zijn werken zijn bekroond met de eerste prijs bij het Prinses Christina Concours en de compositiewedstrijd van de VSB-poëzieprijs. Of dit niet genoeg was, zijn spel viel ook op. Het duo Bonboom-Vigh met pianist Tobias Borboom werd in 2012 finalist op het Storionifestival Concours en het Grachtenfestivalconcours, waar de beste studenten van de Nederlandse conservatoria spelen op uitnodiging van Stichting Grachtenfestival Amsterdam; de Peter de bigoudere compositieopdracht gaf waarin hij een ode brengt aan de Hongaarse opstand uit 1956.

Hongaarse familie

Peters Hongaarse inbreng was al terug te vinden in het repertoire van het Berlage Saxophone Quartet, waarin Peter als speels de Nederlandse Eva van Grinsven baritons de dubbele Kinstin-Niedenstraser tenor en haar broer Lars sopraan. Na 5 jaar en ruim 200 concerten werd er steeds vaker om een soli gevraagd en plaatste ze een ontwikkelpagina op de videofilm van Sander Burger op crowdfunding-site Voor de kunst. In datzelfde jaar, 2013, wees de mij onbekende Szabolcs Vigh me op zijn getalenteerde zoon Peter en het Hongaarse aspect van het multiculturele BSQ. Peters Hongaarse grootouders, tante en oom vestigden zich in 1956 in Nederland. Zijn vader Szabolcs bleef als buitenlander en kon pas in 1967 naar Nederland

Zenevilág • Muziek

emigreren na een langdurig gevecht met de communistische autoriteiten. Zijn vader maakt dat de helft van Peters wortels in Hongarije liggen, al maakte de tijdsgestel in combinatie met de drang van zijn vader om te integreren, dat hij een eentalige, Nederlandse opvoeding kreeg. Diezelfde vader voorzag me jarenlang van informatie over de Hongaarse muziek van zijn zoon. Erkenning voor dit Hongaarse element zou voor deze eerste-generatie-Hongaard in Nederland wel eens de brug kunnen zijn tussen de achtergelaten en in hemzelf verankerde oude Hongaarse wereld en de Nederlandse, waarin de tweede generatie, waartoe Peter behoort, is gevormd.

Cd Saxo Folk

De Hongaarse muziek van Peter verbindt, klinkt, verlinkt en echoot in wie ervoor



Dubbeltalent Peter Vigh bouwt muzikale bruggen

CD-Saxo Folk Berlage Saxofon Quartet Première És keressük az igazságot • En wij zoeken naar de waarheid op Grachtenfestival

open staat en is voor beide generaties een thuis waarin alles op de juiste plaats valt, het bemoedbare en onbenoembare Hongaarse dat hem verbindt. Sinds Szabolcs me zijn liertip gaf, volgde ik het BSQ via de diverse media en in de concertzaal. Op belangrijke podia van Nederland, Duitsland en Frankrijk spelen ze meeslepend hun aansprekend en uitdagend repertoire. Ze zijn fantastisch, individueel en in samenspel. Dit hechte kwartet moet hebben bijgedragen aan de arrangeer- en componiekunst van Peter, die veel van de arrangementen schreef en volgens Eva, Kirsten en Lars geweldig arrangeert.

Op 29 maart 2014 vond in de afgeladen zaal van het Goethe Instituut in Amsterdam de feestelijke cd-presentatie plaats van hun bij het gespecteerde Duitse label MDG opgenomen debut-cd **Saxo Folk**. Daarop staan werken van componisten die zich latere inspireren door de muziek uit hun land: Albeniz, Grieg, Mousorgski, Piazzolla, Pierne en Schulhoff, een deel daarvan in arrangementen van Peter. De Hongaarse Ferenc Farkas (1904-2000) bewerkte van zijn blaaskwartet voor fluit, klarinet, hobo, fagot en hoorn zelf vier delen voor saxofoonkwartet. Het BSQ haalt alles uit de stuk, evenals uit de prachtige bagatellen voor piano van György Sándor Ligeti (1923-2006), leerling van Farkas. Ligeti-spelen ze in het arrangement van Guillaume de Bourgogne dat Ligeti vlek voor zijn dood goedkeurde. Het viertal speelt op deze cd een live met raffinement de afvis-

We vinden de stijl van Berlage solide en hij heeft mooie versieringen in zijn architectuur verwerkt, dat kan je in onze muziek terugvinden. En ons Berlageblok staat uit de tijd dat de saxofoon steeds meer aandacht kreeg van componisten'

Invoiced

Het BSQ brengt evenwichtige, spannende programma's met klassieke werken uit vier eeuwen en nieuwe werken. Het kwartet was vanaf het begin succesvol, kreeg in 2009 de eerste prijs op het Selmer Saxofoonkwartettencouurs te Enschede en in 2010 volgde op het Storionifestival Concours de publieks- en juryprijs en nog een finaleplaats op het Internationaal Yamaha Saxofoonkwartettencouurs te Madrid.

In 2011 werden ze finalist bij de Deutscher Musikwettbewerb, waaruit een reeks concerten voortvloeide. Ze behoorden tot de vier geselecteerden in de Dutch Classical Talent Award tour 2012-2013 (Vienna-Kramcouurs/Het Debüt), met een Radio 4 Studieprijs en concerten in de tien belangrijkste Nederlandse Concertzalen. Deze prijs met een fotoshoot bij Marco Burggraaf, ondersteuning en coaching en spelen in de mooiste zaal ter wereld, het Concertgebouw zag het viertal als een groot geluk waarvan ze volop genoten. Ze werden de winnaars van de Dutch Talent Award en hun namen staan naast die van eerdere prijswinnaars op de omslag van de Kleine Zaal van het Concertgebouw. De jury noemde hun natuurlijke

Gerhild Tóth van Roon

flat; koepzuiver en ambachtelijk spel waarin ze zoeken naar uitersten. Die uitersten kenmerken ook de compositie die Peter voor het Grachtenfestival schreef.

Grachtenfestivalpremière Werveling

Iedere Hongaarse ouder of grootouder weet: Hongaarse klanken, klemtoneën en ritmes in alle cellen van hun Nederlandse nakomelingen. In Peters gezin kwamen Hongaarse uitdrukkingen en spreekwoorden altijd in eerste instantie in het Hongaans voorbij en deze leverden vaak een hilarische Nederlandse vertaling op. Al spreken of lezen ze geen Hongaars, hun Hongaars zijn resonerend door de taal en cultuur die ze thuis meekrijgen, als tweede en de derde generatie in hun hart. Het maakt ze compleet en ze kunnen niet anders dan twee culturen in zichzelf verbinden.

Peter en die beide zullen weten dat voor de eerste generatie Hongaren in Nederland: de Hongaarse muziek een thuis is, of zoals bij Valentina Tóth volksliedjes, of ook wel de grote dichters. Die ouderen spreken niet

doorgonden? Wat weten nakomelingen en partners van verliezen, leven in onzekerheid, de angst voor een voetstap, een klap op de deur, een blik of het wurgende vermaad en alle herinneringen en verhalen die daarbij horen? Bij de een is dat alles onbespreekbaar met kinderen en kleinkinderen die in een betrekkelijk vrij land zijn geboren, de ander spreekt er wel over of houdt er niet over op.

De volgende generaties leven in een 'nieuwe' land, hun land, hun leven waar de ouders zwijgen, spreken of zingen over een ander land en wat daar plaatstond. Als kind gaat dat hun bewegingsvermogen te boven. Wat weten zij bijvoorbeeld van de eeuwen omspannende weg die bezorgen wordt en die ooit uitkomst moet bieden aan de zwaarte die geen naam heeft maar er altijd is. Een weg die je is Hongaars vrijheidselevend dient te beginnen, nooit oppervlakkig al lijkt alles holloos, oplettend en berustend. Met *We kijken naar alle stenen en takken / Waar niemand een weg heeft gebaand / Hela, met gezang en fijne troost / Met een zegen van woorden, zonder tafel / Zoeken wij de*



Peter Vigh
Foto: Arno Jan Bos

in aansluiting op het festivalthema. *Overbruggen*. Dat deed hij in de eerste plaats in zichzelf.

Hij hield van het Hongaars dat altijd om hem heen was, deze taal met haar rijkdom aan ritmes en klanken, vormde een onuitputtelijke bron van inspiratie. Uit innerlijke noodzaak onderzocht Peter zeer diepgaand deze klanken en ritmes, los van de betekenis van de woorden. Hij deed dit om zijn Hongaarse muzikale afkomst te doordringen en zijn muzikale handschrift verder te kunnen ontwikkelen.

De Hongaarse literatuur is doordringen van zwaarmoedigheid en heftige emoties, ook als er gelach, gezongen, gedanst of bemind wordt. Velen hoorden de poëzie en liederen als kind. De Hongaren in Nederland komen uit een land dat een smeltkroes was van culturen: waar meerstemmig, zingen vanzelfsprekend was en zo ingebied in het leven dat men er – anders dan in Nederland – niet eens aan dacht dat dit bijzonder zou

regulerend ondernemerschap hoort. Hij schreef nooit eerder voor koor, maar hield het Nationale Vrouwenjeugdkoor in gedachten, waarmee hij als saxofonist had samengewerkt. Hij werd 'verleid op de zuivere klank' die Wilma ten Wolde aan de nationale koren van Vocal Talent Nederland wreef te ontlokken.

Literair

Vijf Hongaarse gedichten- en volksliedjes vormen het uitgangspunt voor de compositie. Ze vertellen tegenstaande emoties zoals die elkaar zestig jaar geleden in sneltreinvaart afwisselden: uitzichtloosheid, woede, verdriet, naïviteit aan vrijheid en hoop. De teksten die voor Peter bij '1956' aansluiten vormden de basis voor de emoties die werden uitgedrukt in de koorzaang en instrumentale klanken, en zijn op Peters verzoek door Mari Átföldi in het Nederlands vertaald. Omdat hij geen Hongaars leest, vroeg Peter aan zijn oom András Vigh om gedichten en volksliedjes voor te lezen en in te spreken. Deze in Frankrijk wonende musicus András was degene die tijdens familievakanties de

Közseghy (1980, Budapest) en pianiste Valentina Tóth (1994, Leeuwarden), oud-koerlid van het Nationaal Kinderkoor, voor zijn wereldpremière. Ze zijn volgens Peter in de eerste plaats allebei fijne solisten bij wie niet al bij hemzelf - de Hongaarse roots voor een groot deel hun identiteit en muzicertchap bepalen.

Ongeveer tien jaar geleden werkten hij en Ors samen in een muziekproductie en hij viel meteen voor het bevlogen spel en de draagkracht van de toon van deze formidabele cellist, opgeleid aan de conservatoria in Budapest en Amsterdam en een bevlogen orkest- en kamermusicus. Peter schreef de cellopartij met zijn spel in gedachten. Pianiste Valentina Tóth (opgeleid in Groningen, Den Haag en Brussel), hoerde hij door de jaren heen meerdere malen spelen, haar muzikale intensiteit sprak hem meteen aan, bovenindien heeft zij evenals Ors een grote affinität met 20e- en 21e-eeuwse muziek. Beide musici wilden meewerken en brengen muziek die hun op het lijf geschreven blijkt en spelen die gepassioneerd, doorleefd en zeer toegevoegd.

Peter verklankte de Hongaarse opstand en revolutie uit 1956 en tegelijk de tragedie zoals die hier en nu om ons heen grift. Zijn *'En wij zoeken de waarheid'* is voor hemzelf zeer emotioneel. Tijdens de try-out op het zomerconcert van de Nationale Koren klonk de bovenoot van rouw ook door in meer lichtvoetige delen zoals het tweede bij het volksliedje *Féle bánat, féle bu*. Wegdroefheid, weg verdriet. Het verdriet van door 1956 ontheemd geraakte Hongaren resoneert in alles. In hun taal met de klemtoot altijd op de eerste lettergreep en de eigen klanken en woorden lijken de nakomelingen en de ontheemden een onderkomen te vinden. Hun Hongaars zijn is daarin puur en ongeschermd, ook al zingen ze zoals in het laatste deel van *En wij zoeken de waarheid: Elmegyek, elmegyek*, ik ga weg, ik ga weg.

Bezetting

Oorspronkelijk dacht Peter Vigh voor de bezetting ook nog aan cimbalom en altviool, maar dat veranderde. Cellist Ors kreeg een groot aandeel en vertoont de gevoelens uit dit stuk fenomenaal, andere klanken staan in de saxofoonpartij de 'westense tárogató', die de componist zelf speelde en de voor Valentina bespeelde vleugel, regenhangster van de cimbalom. Ze vormen heel natuurlijk een drieeenheid in dit nieuwe muziekstuk. De meerstemmige koorzaang vormt een prachtig geheel met de deels solistische instrumentale delen. In de vele opstigende klankkleuren zette Peter schijnende, klagogische accenten tegenover verheffende en sussende. Het stuk golft en stokt als een vraag die steeds op vele wijzen gesteld wordt, waarvan zelfs de echo niet toegedekt mag worden. Is het de universele vraag waarheid?

En we zoeken naar de waarheid

14 september om 20.00 uur in de Westzaal Kerk, Amsterdam.
Kaarten verkrijgbaar via www.grachtenfestival.nl

1956
2016



Een van de oeroude Hongaarse volksliedjes verwerkt in de compositie van Peter Vigh

Jaj, Istenom, hogy oljék meg,
Nagy a világ ne tudja meg?
En megköt a bő netük, en megköt a bő netük.

De a bő nem szám netük, de a bő nem szám netük,
Bárat, bárat, be netük vagy, be reg hegy a szívemen
vagy,
S megf el, bárat a szívemen!

Kevering a lelkemről, kevering a lelkemről !
Hogy meg visszük bárat raka,
Mind a szavayó alatt, mind a szavayó alatt,

5 másnap rajta, van alatta, 5 másnap rajta, van alatta,
5 magis lelkük az ága, magis lelkük az ága.

Én Istenem, de vig vitam, jaj Istenem, de vig vitam,
Amig szeretni nem tudtam, amig szeretni nem tudtam!
Mikor szeretni tudtam, mikor szeretni tudtam,

5 magys báratás báratás,
Bárat, bárat, de netük vagy, de reg hegy a szívemen
vagy!
5 magy a bárat a szívemen, kevering a lelkemről!

Német

O God, how must ik leven
Zonder dat de wereld het te weten komt,
Ik kan leven zonder droefheid,

Maar de droefheid kan niet leven zonder mij,
Verdriet, verdriet, wat ben je zwak, wat lig je al lang
op mijn hart,
Verdriet, ga van mijn hart,

Somberheit, ga van mijn ziel,
Ik ben zo vol verdriet
Als de wilde appelsboom val is met zure appels.

Er hangt niets aan, alles ligt vermoed,
Toch hangen de takken ontslaag,

Mijn God, wat was ik vrolijk,
Toen ik nog niet kon lachen,
Maar zodra ik geleerd had lief te hebben,

Ben ik moe in het verdriet gestort,
Verdriet, verdriet, wat ben je zwak,
wat lig je al lang op mijn hart,
Verdriet, ga van mijn hart, somberheid,
ga van mijn ziel.

Vertaling: Mari Átföldy



De jonge Peter met een ander

kunnen zijn. De meerstemmige zang in Peters festivalcompositie verwijst naar de rijke kinderkoortraditie die in Hongarije bij festi-

val altijd over heimwee, over wat niet meer is, is en wie er niet meer zijn, noch over de gebeurtenissen van 1956 en wat daaruit voortvloeide. Voor velen is het te pijnlijk, en de kloof met hier en nu is te groot. Peters vader heeft hem wel regelmatig dingen verteld over 1956 en in Budapest meegenomen naar de piekken van de verhalen. Over de periodeerna, zijn gevangenschap en het beklommende leven tot zijn emigratie heeft hij ook verteld. 'Maar' stelt Peter, 'voor mijn generatie is niet te bevatten hoe het in werkelijkheid is om niet in vrijheid te kunnen leven. Er blijft altijd een kloof.'

Waardheid

Hoe kan wie 1956 niet aan den lijve ondervindt, de betekenis en rekwijde daarvan